



1 oktober verschijnt *Steinharts biecht – Zielenstrijd op de Batoe-eilanden* van Karel Weener. Weener volgt hierin het spoor van een collectie voorouderbeeldjes die in 2009 op een Haagse zolder wordt aangetroffen. Dit spoor leidt naar de eerste decennia van de 20ste eeuw en een kleine eilandengroep in Nederlands-Indië, waar lutherse zendelingen de bevolking voor het christendom proberen te winnen.

Over *Steinharts biecht*

In 2009 wordt op een zolder in Den Haag een zeldzame collectie houten voorouderbeeldjes ontdekt, afkomstig van de Batoe-archipel. Achter deze bijzondere verzameling gaat een rijke geschiedenis schuil over acht zendelingen die tussen 1889 en 1942 werkzaam zijn op deze eilanden en hun pogingen de zielen van de inheemse bevolking te winnen voor het christendom.

Een van deze zendelingen is Willem Steinhart, die in 1924 op de Batoe-eilanden arriveert. Vol hooggestemde idealen begint hij met zijn werk, maar al te snel moet hij onder ogen zien dat de cultuur die hij is gaan bewonderen, mede door hem vernietigd wordt. Het is een inzicht dat leidt tot een innerlijke strijd waarmee hij zich geen raad weet.

Steinharts biecht is een verzameling van persoonlijke verhalen die samen een wonderlijke geschiedenis vormen. Een geschiedenis over mensen die hun idealen verliezen, over mensen die elkaar niet begrijpen. Een geschiedenis over mensen die zichtbaar worstelen met hun dagelijkse bestaan op deze afgelegen eilanden, en doorlopend een spiegel voorgehouden krijgen van de lokale bevolking, die niet had gevraagd om hun komst.

Het zijn deze persoonlijke verhalen die verteld moeten worden als we dit deel van onze geschiedenis, en het debat over de teruggave van ons koloniaal erfgoed, betekenisvol willen maken.



Karel Weener (1970) onderzoekt de herkomst en de historische achtergronden van etnografische objecten en collecties en is als onderzoeker actief voor musea, galeriehouders en verzamelaars. Binnen dit onderzoeksgebied concentreert hij zich op collecties afkomstig uit Oceanië, (West) Papoea en Zuidoost Azië, die werden verzameld door missionarissen, zendelingen en tijdens wetenschappelijke en militaire expedities.

Steinharts biecht – Zielenstrijd op de Batoe-eilanden | Karel Weener | Verschijnt 1 oktober bij Boom uitgevers Amsterdam | Sluit aan bij het thema van de **Maand van de Geschiedenis: Oost/West** | ISBN 9789024434503 | 256 blz. | Rijk geïllustreerde luxe paperback | € 24,90

Noot voor de redactie

Voor een digitale proef, een recensie-exemplaar of interview met Karel Weener kunt u contact opnemen met Boom uitgevers Amsterdam, Stephan

Debouillé: s.debouille@boom.nl / M +31 6 814 21 673