



Eerste Lustrum een feit

In deze laatste nieuwsbrief van 2016 kijken we met dankbaarheid terug op ons eerste lustrum. U kunt lezen over hoe het nodige tot stand kon worden gebracht dankzij de inzet van een kleine kring vrijwilligers, en zetjes in de rug van velen. Zowel donateurs, fondsen als stichtingen deden een duit of meer in het zakje. Maar ook instanties en zendingsmensen hebben met het schenken van voorwerpen het nodige mogelijk gemaakt.

Voor de vrijwilligers werd als dank een bezoek aan het Volkenkundig Museum in Leiden georganiseerd.

We hebben ook aandacht voor kunstwerken van I Nyoman Darsane die nu voor een tentoonstelling beschikbaar zijn.

Verder vindt u een korte terugblik op een lezing bij de PCOB Zuidland over kerststallen, en op het bezoek aan het Zendingserfgoedhuis van Dr. Eben Timo uit Indonesië, die met veel ideeën naar zijn land terugkeerde. We sluiten af met een eindejaarstip als opmaat naar ons tweede lustrum, want het werk mag door gaan.

Huub Lems
Voorzitter

2011		2016
-------------	---	-------------

Op 8 november was het eerste lustrum van de stichting Zendingserfgoed een feit. Niet te geloven hoe snel het allemaal gegaan is. Toen het idee opkwam om de collecties zendingserfgoed Leusden (Gereformeerd) en Oegstgeest (Hervormd) te redden omdat zij in de kelders van het Landelijk Dienstencentrum in Utrecht stonden te verpieteren, was dat nogal een sprong in het duister. Verplaatsen naar een opslag in de polder van Zuidland was een eerste stap, maar een echte stap vooruit was het verwerven van het Zendingserfgoedhuis in mei 2013.



De daarvoor benodigde lening van de stichting de Zending kon in drie jaar tijd worden afgelost, wat een bijzondere zegen op het werk is.

In 2014 richtte de stichting zich op een doorstart van de missiezendingsskalender.

Zendingserfgoedkalenders

met kunst en informatie uit Egypte (2015), Noord-Kameroen (2016) en uit Papoea (2017) waren het gevolg.



VRIJWILLIGERS

Dit alles was onmogelijk geweest zonder de inzet van velen. In de eerste plaats de vrijwillige bestuurders en werkgroep leden in Zuidland die onwaarschijnlijk veel uren hebben besteed aan het op fotograferen van de voorwerpen en deze te beschrijven, het opnieuw inlijsten van kunstwerken, het inrichten van tentoonstellingen, het verzorgen van lezingen, het ontwerpen, maken en distribueren van kalenders, het verzorgen van uitleen van series aan gemeenten of het onderhouden en opknappen van het onderkomen, en nog vele zaken meer. Vanaf deze plaats een welgemeend **BEDANKT**.





SCHENKERS

Meer bedankjes zijn op zijn plaats. Want het staat of valt natuurlijk met het zendingserfgoed: de voorwerpen die iets vertellen over het werk van de zending, van de culturen waarin dat plaatsvindt en van de expressie van het geloof door Christenen op plekken waar het geloof mede dankzij de inzet van zending wortel mocht schieten en tot wasdom mocht komen. De stichting de Zending die haar collectie eerst in bruikleen gaf, zette die dit najaar in een schenking om.



En ook de Protestantse Kerk in Nederland tekende op 1 december voor de overdracht van het Gereformeerde zendingserfgoed dat uit Leusden naar Utrecht kwam.



Dat is nog maar het begin, want sinds het werk meer bekendheid kreeg, vonden veel eerder uitgezonden, hun kinderen of verdere familie de weg naar het Zendingserfgoedhuis. Met voorwerpen van klein tot groot, van 'misschien is het niks' tot 'dit mag niet ontbreken'. Met het object kwamen de verhalen mee en dat is van het grootste belang.



En tot slot al die donateurs, stichtingen en fondsen die het werk met hun financiële gift hebben ondersteund voor de aankoop van het pand, voor het werk of voor iets bijzonders zoals het inlijsten van de vele kunstwerken. Alleen samen hebben we van de eerste vijf jaar een succes kunnen maken. Met vertrouwen op naar de tien dus maar.

VRIJWILLIGERS OP WERKBEZOEK

Op vrijdag 28 oktober bezochten de vrijwilligers het Volkenkundig Museum in Leiden. Conservator Indonesië mevrouw Brinkgreve introduceerde de groep in de werkwijze en recente veranderingen in de aanpak van het werk.



Onder andere de organisatie van tentoonstellingen en hoe het verder moet met de collectie van het op Indonesië gerichte, inmiddels gesloten, Delfts museum Nusantara. Daarna leidde zij de groep rond in de Indonesië zaal, die rijk gevuld is en toch maar een fractie van het museale bezit kan tonen. Er waren veel objecten die herkenning opriepen omdat er ook in de collectie van het Zendingserfgoedhuis voorbeelden hiervan te vinden zijn. Het was een leerzame en gezellige dag om bij te tanken.



DIGITALE NIEUWSBRIEF STICHTING ZENDINGSERFGOED/ZENDINGSERFGOEDHUIS
NO. 10 (2016) december

INYOMAN DARSANE

In de vorige nieuwsbrief was de komst van de veelzijdige christelijke kunstenaar uit Bali Nyoman Darsane aangekondigd, maar helaas liet zijn broze gezondheid doorreizen uit Duitsland naar ons land niet toe. Dit najaar ontvingen we wel de kunstwerken van zijn expositie. Een dertigtal aquarellen en tekeningen en vier batiks zijn beschikbaar om tentoon te stellen.



Ook de catalogus bij de tentoonstelling ligt gereed. Grootste uitdaging is om plekken te vinden waar de tentoonstelling te zien zal zijn. Heeft U suggesties, geeft u ze ons dan door?



LEZING PCOB

Op uitnodiging van de PCOB Zuidland werd een lezing verzorgd over kerststallen. Aan de hand van voorbeelden werden geschiedenis, herkomst, en verschillen in de diverse kerkelijke tradities en de grote variëteit aan kerstkribbes voor thuis gebruik belicht. Er waren, mede door exemplaren die o.a. door ds. Anton Schipper voor de gelegenheid beschikbaar waren gesteld, zo'n tachtig kerststallen uit tientallen landen te bekijken.

KERKHISTORICUS UIT INDONESIA OP BEZOEK

Op 11 augustus was dr. Eben Timo Nuban Timo, predikant van de Timorese Kerk en docent aan de Christelijke Satya Wacana Universiteit in Salatiga onze gast. Hij verzamelt zelf etnografische objecten van Timor en reageerde enthousiast over de opzet van het Zendingserfgoedhuis. "Zoiets moeten we in Kupang ook opzetten!", was zijn spontane reactie. Ook het idee van een zendingserfgoedkalender viel in goede aarde. Er werden direct plannen gemaakt voor een

kalender in de stijl van dit voorbeeld. En recent bereikte ons het bericht dat een kalender 2017 met als thema 500 jaar Reformatie binnenkort van de pers rolt.



TOT SLOT

Veel mensen gebruiken december als de maand om goede doelen een extra gift te sturen. Als teken van verbondenheid en als extra steuntje in de rug. Ook het zendingserfgoed kan uw steun goed gebruiken en de fiscus helpt mee omdat we een culturele ANBI zijn. Goed om te weten. Oh ja ons IBAN nummer is: NL03ANBA0589641972

*Bestuur en
werkgroep van
Zendingserfgoed
wensen u goede
feestdagen*

